

Vraag het aan Morya**De ander is geen vijand**

“Wat je niet moet doen, is stokken in de wielen steken van anderen die willen vooruitgaan. Doe dit nooit, in welke sector van je bestaan dan ook. Help de ander op alle mogelijke gebieden. Zie geen concurrent in de ander maar een vriend. Zie geen vijand in de ander maar iemand die liefde verdient en die liefde is.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”
(uit hoofdstuk 14: ‘Jij en de anderen’) ©Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 279

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


